

Katekismus-gudstjeneste 9

Ølgod kirke 24. maj 2009 kl. 10.45



Det ottende Bud: "Du må ikke vidne falsk mod din næste" (2.Mos.20,16).

Kollekt

Gud, vi takker dig for den beskyttelse af vore navne, vor ære og rygte, som du værner os med gennem det ottende bud. Tak, at dit ord lærer os om, hvor megen skade vi kan gøre med vore ord, og hvor megen nytte, vi kan gøre med vore ord. Tak for hver gang, et andet menneske taler godt om os, og vi kan tale godt om andre.

Vi bekender for dig, at det ofte ligger os nærmest at sprede rygter, at hjælpe tom snak på vej frem for at stoppe den. Ja, at vi vælger halve sandheder for at sætte os selv i et godt lys. Herre, tilgiv os!

Hjælp os til at tale sandt og godt og at tie om alt det, der ikke gavner næsten. Giv os mod til at stoppe al bagvaskelse.

Herre, vi ønsker at leve det liv, du har skabt os til her i denne verden og siden blive til evig tid salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

GT-læsning

Denne hellige lektie skrives i 1. Mosebog kap. 12: (Abram og Saraj i Egypten)

¹⁰Der blev hungersnød i landet, og fordi hungersnøden knugede landet, drog Abram ned til Egypten for at bo dér som fremmed. ¹¹Da han nærmede sig Egypten, sagde han til sin kone Saraj: »Jeg ved, du er en smuk kvinde. ¹²Når egypterne ser dig, tænker de: Det er hans kone. Så slår de mig ihjel og lader dig leve. ¹³Sig, at du er min søster, så jeg kan blive godt behandlet for din skyld og beholde livet takket være dig.« ¹⁴Da Abram var kommet til Egypten, så egypterne, at hun var en meget smuk kvinde, ¹⁵og da Faraos stormand så hende, berømede de hende over for Faraos, og så blev kvinden hentet til Faraos palads. ¹⁶For hendes skyld behandlede Faraos Abram godt; han fik får, køer og æsler, trælle og trælkvinder, æselbopper og kameler. ¹⁷Men Herren ramte Faraos og hans hus med svære plager på grund af Abrams kone Saraj. ¹⁸Da lod Faraos Abram kalde og sagde: »Hvad er det, du har gjort mod mig? Hvorfor fortalte du mig ikke, at hun var din bustru? ¹⁹Hvorfor sagde du, at hun var din søster, så jeg tog hende til min bustru? Her har du din bustru, tag hende og gå!« ²⁰Faraos gav nogle mænd befaling til at få Abram og hans kone og alt, hvad han ejede, sendt bort.

(1.Mos.12,10-20 – side 17-18)

Epistel-læsning

Epistlen skriver apostlen Paulus i Efeserbrevet kap.4: (Det nye liv)

²⁵Læg derfor løggen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. ²⁶Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, ²⁷og giv ikke plads for Djævelen. (Ef.4,25-27 – side 1071)

Evangelie-læsning

Evangeliet skriver evangelisten Lukas i kap. 22: (Peters fornægtelse)

⁵⁴De anholdt ham og førte ham bort, hen til ypperstepræstens hus; men Peter fulgte efter på afstand. ⁵⁵Midt i gården havde de tændt et bål og slået sig ned om det, og Peter satte sig blandt dem. ⁵⁶En tjenestepige så ham sidde ved ilden, kiggede nøje på ham og sagde: »Han dér var også sammen med ham.« ⁵⁷Men han nægtede det og sagde: »Jeg kender ham ikke, kvinde!« ⁵⁸Lidt efter var der en anden, som så ham og sagde: »Du er også en af dem.« Men Peter svarede: »Vel er jeg ej, menneske!« ⁵⁹En times tid senere var der en til, som forsikrede: »Jo, sandelig var han også sammen med ham; han er jo også fra Galilæa.« ⁶⁰Men Peter sagde: »Menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om!« I det samme han sagde det, galede hanen. ⁶¹Herren vendte sig om og så på Peter, og Peter buskede det ord, Herren havde sagt til ham: »Før hanen galler i nat, vil du fornægte mig tre gange.« ⁶²Og han gik udenfor og græd bitterligt. (Luk.22,54-62 – side 953)

"... den ækle og modbydelige last: at bagtale og rende med sladder, som Djævelen frister os til. Det kunne der siges meget om. Det er nemlig en almindelig og skadelig plage, at enhver hellere hører ondt end godt om næsten. Skønt vi selv er så onde, at vi ikke kan tåle, hvis nogen siger om os, at vi er onde – enhver ville gerne have, at alverden skulle have os til skyerne – bryder vi os alligevel ikke om, at man taler godt om andre" (Martin Luther: Den store Katekismus).



KATEKISMUS
projekt

Petter Dass digter om katekismus


Melodi: Naturen holder pinsefest



1. Det ot'ne ord på Sinai
vor Herre os befale
forbyder al bagvaskeri,
og sladders eftertale,
og samt alle falske vidnesbyrd,
at du dem ej må bære,
hvorved din broder bliver myrd'
på rygte, navn og ære.

2. Dernæst, hvem er du menneske,
at du en anden dømmes?
Er du dog den oprigtigste,
som gør alt det dig sømmer?
Ved du dig fri, ved du dig ren
har du slet ingen lyde?
Så kast på mig den første sten,
jeg kan det ej fortryde.

3. O, Jesus Krist, som gik omkring
og gjorde vel mod alle,
bevar vor tanke fra de ting,
som lokker os at falde
fra dig og kristen kærlighed.
Mens du vil liv beskære,
da lad din søde hjertefred
o Jesus, os regere.

 Luthers lille Katekismus 1529. Se "Den danske Salmebog" s. 966	 Katekismus Updated 2006
De ti Bud	De ti Bud
Det ottende bud: Du må ikke vidne falsk mod din næste.	Det ottende bud Du må ikke vidne falsk mod din næste.
<i>Hvad vil det sige?</i> SVAR: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver vor næste noget på, udleverer og bagtaler ham eller bringer ham i vanry, men derimod undskylder ham, taler godt om ham og optager alt i bedste mening.	Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver om vores medmenneske, svigter ham eller spreder dårlige rygter om ham. I stedet skal vi undskylde ham, tale godt om ham og forstå alt i bedste mening.

Af Martin Luthers Den store Katekismus

- Ære og anseelse er hurtigt ødelagt, men ikke nemme at få tilbage igen.
- Jeg kan godt se og høre, at min næste synder, men det er ikke min opgave at fortælle det til andre.
- De, der ikke lader det blive ved deres viden, men går videre og foregriber dommen, det er netop dem, der kaldes bagtalere. Hvis de ved en smule om et andet menneske, snakker de om det i alle kroge, de savler lystent og fryder sig, når de kan rode op i andres snavs, ligesom svinene, der vælter sig i møget og roder i det med deres tryne.



- Kort sagt, det, som er hemmeligt, skal man lade forblive hemmeligt eller også straffe det i hemmelighed, som vi skal høre. Hvis du træffer en bagvasker, der hænger en anden ud og sværter ham til, så sig ham det lige i synet, så han rødmer af skam. På den måde vil mange holde deres mund, som ellers er parate til at hænge et stakkels menneske ud, så han har svært ved igen at komme til hægterne.
- Det er i særlig grad en god og ædel egenskab at udlægge alt, hvad man hører om næsten, i bedste mening, hvis det da ikke drejer sig om offentligt kendt ondskab, og holde ham det til gode mod den giftige sladder, der er ivrig efter at opsnappe noget at kritisere næsten for og at udlægge og fordreje det på den værste måde, sådan som det nu til dags især sker med Guds gode ord og dem, der forkynder det.