

Katekismus-gudstjeneste 11

Ølgod kirke 6. september 2009 kl. 13.30



Kollekt

Gud, vi takker dig, fordi du så klart og kortfattet har lært os, hvad livet dybest set drejer sig om: At elske dig, som har skabt os og frelst os, og elske de mennesker, du har sat os iblandt. Tak først og sidst for din store kærlighed til verden og til os. Tak kære Gud, at du ikke har sat os til at frelse verden, men ”blot” til at elske andre ved at gøre godt og undlade ondt, sådan som du lærer os det i De ti Bud.

Vi bekender for dig, at vi ofte svigter i kærligheden til dig, til vor næste og til os selv. Herre, vi bekender at ringeagten for dig, for vor næste og os selv ofte præger os.

Derfor beder vi dig om, at din kærlighed til næsten og til os igen må fylde os, præge os, forandre os i dit billede, så vi genspejler din kærlighed i troen, i mødet med næsten og i vort selvbillede. Giv os din nåde til at leve det liv i kærlighed, du har skabt os til og frelst os til, så vi bliver til evig tid salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

GT-læsning:

Denne hellige lektie skrives i 1. Samuels Bog: (Sauls skinsyge på David)

”Da samtalen mellem David og Saul var forbi, tog Saul samme dag David til sig og gav ham ikke lov til at vende tilbage til sin fars hus. ²Jonatan følte sig tæt knyttet til David, og han elskede ham lige så højt som sig selv; ³han sluttede pakt med David, fordi han elskede ham som sig selv. ⁴Jonatan tog den kappe af, han havde på, og gav den til David sammen med sin dragt, ja, selv sit sværd, sin bue og sit bælte. ⁵Hver gang David drog ud, hvor Saul end sendte ham hen, havde han lykønskningen med sig, så Saul satte ham over sine krigere. Hele folket beundrede ham, og det gjorde Sauls folk også.

”Da de kom tilbage, efter at David havde dræbt filisteren, gik kvinderne fra alle byer i Israel kong Saul i møde under sang og dans til pauker, glædesråb og triangler, ⁷og de dansende kvinder sang:

*Saul har dræbt sine tusinder,
men David sine titusinder.*

”Det syntes Saul ikke om, og han blev meget vred. Han sagde: »David giver de ti tusind og mig tusind. Nu mangler han kun kongemagten!« ⁹Fra den dag så Saul skævt til David.” (1.Sam.18,1-9 – side 263)

NT-læsning:

Epistlen skriver apostlen Paulus i Romerbrevet: (Kærlighed er lovens fylde)

”⁸Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. ⁹Budene: »Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,« og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som dig selv.«

”¹⁰Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde.” (Rom.13,8-10 – side 1033)

Evangelium:

Evangeliet skriver evangelisten Mattæus: (Jesus samler De ti Bud i det dobbelte kærlighedsbud)

”³⁴Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samlede de, ³⁵og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: ³⁶»Mester, hvad er det største bud i loven?« ³⁷Han sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.« ³⁸Det er det største og det første bud. ³⁹Men der er et andet, som står lige med det: »Du skal elske din næste som dig selv.« ⁴⁰På de to bud hviler hele loven og profeterne.«” (Matt.22,34-40 – side 886)

De ti bud kan sammenfattes i Det dobbelte kærlighedsbud

Lovens to tavler har traditionelt været delt i de bud, som talte om vort forhold til Gud (1.-3. bud), og til næsten (4.-10. bud). På samme måde sammenfattes indholdet og hensigten med De ti Bud i Det dobbelte kærlighedsbud.

Budet om at elske Gud (5.Mos.6,5; Jos.22,5) og elske næsten (3.Mos.19,18) er nævnt hver for sig i Det gamle Testamente. I evangelierne er de kædet sammen (Matt.22,34-40; Mark.12,28-34; Luk.10,25-28). I brevene (Rom.13,9; Gal.5,14; Jak.2,8) er kærligheden til næsten nævnt særskilt.





Luthers lille Katekismus

1529. Se "Den danske Salmebog" s. 966

De ti Bud

KATEKISMUS
UPDATED

Katekismus Updated

2006

De ti Bud

Hvad siger nu Gud om alle disse bud?

SVAR: Han siger sådan: "Jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled."

Hvad vil det sige?

SVAR: Gud truer med at straffe alle, som overtræder disse bud. Derfor skal vi frygte hans vrede og ikke handle mod disse bud. Men han lover alle, som holder disse bud, nåde og alt godt. Derfor skal vi også elske ham og stole på ham og gerne leve efter hans bud.

Jesus samler De ti Bud således:

»Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.« Dernæst kommer: »Du skal elske din næste som dig selv.« (Mark 12,30-31).

Det dobbelte kærlighedsbud er således ikke Luthers sammenfatning af De ti Bud. Det er derimod Katekismus Updated's måde at sammenfatte budene.

Det dobbelte Kærlighedsbud er i virkeligheden tredobbelt!

Du skal elske

- Gud - fordi Gud fordrer et hjerte som af kærlighed til ham efterlever alle hans bud.
- næsten - "for den, der elsker andre, har opfyldt loven" og "Kærligheden gør ikke næsten noget ondt."
- dig selv - selvforagt, selvnedvurdering, selvdestruktion er ikke efter Guds vilje.

Af Martin Luthers 'Den store Katekismus':

- "De ti Bud er den kilde, hvorfra alt må udspringe, og den kanal, alt må gå igennem, som har krav på at kaldes gode gerninger. Altså kan ingen gerning eller holdning være god og Gud velbehagelig, hvis den ikke er befalet i De ti Bud, uanset hvor stor og prægtig den end måtte være i verdens øjne."
- "Du skal gøre vel imod enhver, hjælpe og gavne ham, hvor og når du kan, blot af kærlighed til Gud og i tillid til, at han rigeligt vil gengælde dig det alt sammen. Du ser altså, at det første bud er det vigtigste, den kilde, som gennemstrømmer alle de andre, og som disse viser hen til og er afhængige af, så at begyndelse og ende helt er sammenknyttet og bundet til hinanden."

Prædikerens Bog kap. 12: "13Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! 14For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt."

Petter Dass digter om katekismus

Melodi: *Alt, hvad som fuglevinger fik*

1. Til sidst, jeg takker dig, o Gud!
for dine, gode, sande bud,
som du med os vil dele.
Giv os, at vi nu elsker dig
og vores næste hjertelig
at vi må blive hele.



Præludium: "Du skal elske Herren din Gud"

Postludium: Orgelkoral af J.S.Bach over Luthers salme: "Dies sind dei heil'gen zehn Gebot"