

Katekismus-gudstjeneste 8

Ølgod kirke 3. maj 2009 kl. 13.30



Det syvende Bud: "Du må ikke stjæle" (2.Mos.20,15).

Kollekt

Gud, vi takker for alt det, du giver os, ikke alene mad og drikke, tøj og sko, hus og hjem, men også legetøj, PC-er, mobiltelefon, fjernsyn, cykel, bil og tusind andre ting. Tak for, at du værner det, vi ejer, med det syvende bud – og at du samtidig værner det, vores næste ejer. Hvis du ikke gjorde det, ville vi snart gå til grunde og miste alt, hvad vi ejer. Kære Gud, vi takker dig også, fordi du med alt det, vi har fået, sætter os i stand til at hjælpe og give af vores overflod til andre.

Vi bekender for dig, at vi alt for ofte har svært ved at kende forskel på egne og andres ting, at vi ofte tager ting, som ikke tilhører os, og undlader at give enhver, hvad de rettelig tilkommer.

Gud, gør os villige til i stedet at dele med andre, værne om det, der hører andre til og hjælpe dem til at bevare det, som er deres.

Gud forny vort sind, så vi kan skønne, hvad der er din vilje: det gode, det som behager dig, det fuldkomne. Giv at vi må blive til evig tid salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

GT-læsning

Denne hellige lektie skrives i 5. Mosebog kap. 22: (Sociale og religiøse bud og forbud)

¹Ser du en okse eller et får, der er kommet bort fra din landsmand, må du ikke vende ryggen til; bring dem tilbage til din landsmand. ²vis han ikke bor i nærheden, eller du ikke ved, hvem han er, skal du tage dyret med hjem. Det skal blive hos dig, indtil din landsmand spørger efter det; så skal du give ham det tilbage. ³På samme måde skal du gøre med hans æsel, på samme måde med hans tøj og med hvad som helst, din landsmand har mistet, hvis du finder det. Du må ikke vende ryggen til. (5.Mos.22,1-3 – side 182-183)

Epistel-læsning

Epistlen skriver apostlen Paulus i Efeserbrevet kap.4: (Det nye liv)

²⁵Læg derfor løgner bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. ²⁶Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, ²⁷og giv ikke plads for Djævelen. ²⁸Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. ²⁹Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. ³⁰Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag. ³¹Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; ³²men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. (Ef.4,25-32 – side 1071)

Evangelie-læsning

Evangeliet skriver evangelisten Johannes i kap. 12: (Salvningen i Betania)

¹Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. ²Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham.

³Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. ⁴Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da: ⁵»Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?« ⁶Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv; han var nemlig den, der stod for pengekasen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. ⁷Da sagde Jesus: »Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. ⁸De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid.«

⁹Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. ¹⁰Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, ¹¹for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. (Joh.12,1-11 – side 973-974)



KATEKISMUS
projekt

Katekismus på vers - En måde at lære De ti Bud på

Tekst & melodi: Hans Askou 2005

Du må ikke tro på andre guder.
Du må ikke spotte Herrens navn.
Husk, at du skal holde hviledagen hellig,
ære far og mor og være dem til gavn.
Og det femte bud det si'r,
at du må ikke slå ihjel
(det da ikk' mærk'lig, er det vel?)

Du må ej spolere ægteskabet.
Stjæle skal du ikke bryd' dig om.
Ikke gå omkring og sladre om din næste.
Ikke ønske dig hans hus og ejendom.
Og det samme gælder også næstens
hustru, folk og fæ,
- så nu har vi vist det hele me'!



 Luthers lille Katekismus 1529. Se "Den danske Salmebog" s. 966 De ti Bud	 Katekismus Updated 2006 De ti Bud
Det syvende bud: Du må ikke stjæle. <i>Hvad vil det sige?</i> SVAR: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager penge eller ejendom fra vor næste eller skaffer os dem ved svindel og bedrag, men hjælper med at forbedre og bevare, hvad han ejer og har.	Det syvende bud Du må ikke stjæle. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke stjæler eller bedrager. I stedet skal vi hjælpe vores medmenneske til at bevare, hvad han ejer, og forbedre sine levevilkår.

1. Du må ikke tage fra dit medmenneske

- Ting og penge
- Tid og ære

2. I stedet skal du tage medansvar for dit medmenneskes liv

- Værne om din næstes ting.
- Forbedre din næstes levevilkår.
- Etisk bæredygtighed (Flemming Stidsen) er et kodeord i mange forhold.

3. Hvorfor er det at rage til sig så fantastisk tiltrækkende og udbredt?

Guds rigdomme er så uåndterlige, at de let bliver overset eller ignoreret. De synlige og håndgribelige ting forstår vi os meget bedre på. Desværre er de som junkfood - dødsensfarlige.

4. Hvad er løsningen for os med fingrene og hovedet langt inde i det 7. bud?

- Judas er et eksempel på en afvej.
- Zakæus er et eksempel på en vej til liv og glæde!
- Det handler kort sagt om at finde de rigtige rigdomme at tilegne sig!



"Hvis man ville hæng alle dem i galgen, som er tyve uden at ville kaldes sådan, ville verden snart blive øde, og både bøddler og galger ville blive en mangelvare!" (Martin Luther, Den store Katekismus).