

Katekismus-gudstjeneste 17/18

Bejsnap kirke 14. marts 2010 kl. 10.45



3. trosartikel: Om Helligånden – Fornyeren

Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

Kollekt

Tak, du gode Helligånd, at du har kaldet os ved evangeliet og ført os til tro på Jesus Kristus. Tak, at du fornyer, helliger og bevarer os hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. Tak for den hellige, almindelige kirke, som vi blev døbt ind i og får lov at leve i.

Vi bekender, at vi ikke altid takker dig for denne store gave. Vi bekender også, at vi nogle gange selv prøver at skabe og opretholde troen, og du ser, hvor træt vi bliver på den vej.

Gud, vi beder: Bevar os i troens fællesskab med dig. Bevar din kirke og lad os være redskab for, at dit rige udbredes og bevares, så du gennem os kan kalde, skabe og helliggøre den kristne kirke på jorden, indtil du genopretter det rige, hvor vi skal få lov at se dig og lovprise dig, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

NT-læsning

Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger (Talen til de ældste fra Efesos):

Da de var kommet, sagde han til dem: »I ved, hvordan jeg hele tiden har færdedes hos jer, lige fra den første dag, da jeg kom til provinsen Asien. Jeg har tjent Herren i al ydmyghed og under tårer og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser. I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat. Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus. Og se, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af Ånden. Hvad der vil møde mig dér, ved jeg ikke; jeg ved kun, at Helligånden i by efter by forkynder mig, at der venter mig lænker og trængsler. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde. Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se, alle I, som jeg kom til og forkyndte Riget for. Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. For jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje.

Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer.

Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget. Sølv eller guld eller tøj har jeg ikke forlangt af nogen. I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere havde brug for. Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde: »Det er saligere at give end at få.«

Da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem. Alle brast i gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham. Det, der smertede dem mest, var hans ord om, at de aldrig mere skulle få ham at se. Så fulgte de ham til skibet.

(Apostlenes Gerninger, kap. 20,18-38 – side 1010)

Evangelium

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: »Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: »Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.«
Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For Ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

(Johannes-evangeliet, kap.7,37-39 – side 967)

- Hvad mener du med ordene: ”Jeg tror på Helligånden?”
- Jeg tror, at Helligånden helliggør mig, som hans navn siger!
- Hvordan gør han det, hvad er hans fremgangsmåde og middel?
- Gennem den kristne kirke, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv!

Martin Luther: Den store Katekismus (Tredje trosartikel)



KATEKISMUS

projekt

 <p>Luthers lille Katekismus 1529. Se ”Den danske Salmebog” s. 968</p> <p>Trosbekendelsen</p>	 <p>Katekismus Updated 2006</p> <p>Trosbekendelsen</p>
<p>DEN TREDJE ARTIKEL: Om helligelsen</p> <p><i>Hvad vil det sige?</i></p> <p>SVAR: Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig til det ved evangeliet, oplyst mig med sine gaver, helliget og bevaret mig i den sande tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele kristenheden på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den sande, ene tro. I denne kristenhed tilgiver han hver dag i rigt mål mig og alle troende al synd og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og give mig og alle troende i Kristus et evigt liv. Det er vist og sandt.</p>	<p>Den tredje artikel: Om fornyelsen</p> <p>Det vil sige:</p> <p>Jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham; men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Han har skabt troen i mig, helliggjort mig og bevaret mig i den rette tro. Han kalder, samler, skaber og helliggør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I den kristne kirke tilgiver han daglig mig og alle troende al synd. På dommens dag vil han opvække mig og alle døde og i Kristus give mig og alle troende evigt liv.</p>

Bagudrettet – nutidig og fremadrettet

Hvor både første og anden trosartikel er bagudrettede, er den tredje trosartikel nutidig og fremadrettet, for – som Martin Luther skriver i sin Store Katekismus – skabelsen har vi bag os (1. trosartikel), og forløsningen er også gennemført (2. trosartikel), men Helligånden gør sin gerning uden ophør til den yderste dag.

Helligånden – er Gud iblandt os og i os. Han er usynlig for øjet, men hans arbejde i os og iblandt os er mærkbart. Han er troens skaber, der gennem nådemidlerne giver os en erfaring af synden og evangeliet.

De helliges samfund – er en understregning af kirken som fællesskabet af alle kristne, som gennem troen på Jesus er gjort retfærdige og hellige for Gud. Og derfor lever et helligt liv. Solokristendom er fremmed for troen.

Syndernes forladelse – får et menneske gennem sakramenterne (dåb og nadver), skriftemålet og forkyndelsen af evangeliet. Helligånden hjælper os til at tro os tilgivet.

Kødets opstandelse – er fuldførelsen af den helliggørelse, som dagligt sker gennem ’kirken’ og syndernes forladelse.

Det evige liv – er det liv, vi er skabt til, muliggjort gennem Jesu forløsning, og troet ved Helligåndens gerning. Det begynder ved troens tilblivelse og folder sig ud synligt ved kødets opstandelse.



Helligånden

”Hvor man ikke prædiker om Kristus, er der heller ingen Helligånd, der skaber den kristne kirke, kalder og samler den, og uden hvem ingen kan komme til vor Herre Kristus.” (Den store Katekismus)

Troen er en helt anden lære end De ti Bud



Budene lærer, hvad vi skal gøre.	Trosartiklerne siger, hvad Gud gør og giver os.
De ti Bud er skrevet i alle menneskers hjerte.	Ingen menneskelig klogskab kan forstå troen.
De ti Bud gør ingen kristen, for Guds vrede og unåde forbliver over os, fordi vi ikke gør, hvad Gud forlanger.	Troen fører nåde med sig, den gør os retfærdige og velbehagelige for Gud. Og det evangelium giver os lyst og kærlighed til Guds bud!!!